

Hurtigruten Hurtigruten Expeditie Alaska & British Columbia | Nome - Vancouver



Vertrek: juli en september 2025 & september 2026
Highlights: Misty Fjords, Icy Bay, Katmai National Park
Schip: MS Roald Amundsen of MS Fridtjof Nansen

REISOMSCHRIJVING

Ontdek de ruige kustlijn van Alaska en de afgelegen Aleoeten tijdens deze expeditiecruijs van Nome naar Vancouver. Ga op zoek naar beren in Katmai National Park en op Kodiak Island, en kijk uit naar walvissen, zeehonden, zeeotters en zeldzame vogels.

Ontdek de wildernis, gletsjers en cultuur van Alaska

Ontdek de ongerepte schoonheid van de ruige kust van Alaska, evenals Canada's Inside Passage en de Aleoeten. In Misty Fjords en op afgelegen eilanden ziet u waar de natuur vrij regeert. Houd onderweg uw ogen open voor bruine beren op Kodiak Island en in Katmai National Park, en ga op zoek naar walvissen, pelsrobber en vogels, waaronder zeearenden en de Kittlitz alk terwijl we naar het zuiden varen.

Ontmoet mensen die behoren tot de inheemse Tlingit- en Unangan-culturen, ga op jacht naar rotstekeningen in Wrangell en volg de voetsporen van goudzoekers en ontdekkingsreizigers tijdens uw expeditiecruijs. U bezoekt het pittoreske spookstadje Unga en ontdekt oude verhalen op met mos bedekte totempalen in Chief Shakes Tribal House. U gaat naar huis met een diepgaand gevoel van kennis over de cultuur, ecologie en geschiedenis van deze prachtige regio.

Hurtigruten biedt unieke expeditiecruijsen naar enkele van de meest afgelegen en ongerepte wateren in de wereld. Zoals bij alle expedities is de natuur de baas. Weers-, ijs- en zeeomstandigheden zullen de reis bepalen. Hierdoor zal het daadwerkelijke reisprogramma aan boord worden gepresenteerd. Veiligheid voor alle gasten is het belangrijkste. Onverwachte wendingen in het reisschema zijn niet vreemd en daarom noemen we dit ook een expeditiecruijs.

Vertrekmogelijkheden

Vertrekdata 2025 - 07/07 - 08/09

Vertrekdata 2026 - 06/09

Reisschema

Vliegreis Amsterdam - Seattle (bij te boeken heenreis pakket).

Transfer Seattle Airport - Hotel in Seattle (bij te boeken heenreis pakket).

1 nacht

Hotel overnachting in Seattle incl. ontbijt.

Transfer Hotel Seattle - Seattle Airport.

Vliegreis Seattle - Nome.

Transfer Nome Airport - Hurtigruten kade.

16 nachten

Expeditiereis per MS Roald Amundsen of MS Fridtjof Nansen inclusief volpension aan boord.

Transfer Hurtigruten kade - Vancouver Airport (bij te boeken terugreis pakket).

Vliegreis Vancouver - Amsterdam (bij te boeken terugreis pakket).

Vervoer

Wij kunnen ook de vliegreis Amsterdam - Seattle en Vancouver - Amsterdam voor u verzorgen. U kunt dit extra boeken in de online prijsopgave. De online prijsopgave is gebaseerd op het meest voordelige vliegtarief. Indien dit tarief niet meer beschikbaar is zullen wij u hierover berichten alvorens de reis definitief te reserveren.

DETAILS

In onderstaande links zijn meer details te lezen over deze Hurtigruten Expeditie reis, zoals informatie over de schepen, huttypes, de verzorging aan boord, maar ook meer algemene informatie over Expeditie reizen met Hurtigruten en niet onbelangrijk de boekingsinformatie.

[Hurtigruten Expeditie scheepsinformatie](#)

[Hurtigruten Expeditie reizen hutinformatie](#)

[Hurtigruten Expeditie duurzaam en all-inclusieve](#)

[Hurtigruten Expeditie All-Inclusive voorwaarden](#)

[Algemene informatie Hurtigruten Expeditie reizen](#)

[Boekingsinformatie BBI Travel Hurtigruten Expeditie reizen](#)

REISPROGRAMMA

Dag 1 Seattle

.. Het avontuur begint in de Emerald City Seattle, aan de Pacifische kust van de Verenigde Staten. In Seattle is genoeg te zien en te doen. Indien u na aankomst tijd heeft, kunt u een wandeling maken door het Olympic Sculpture Park of genieten van het uitzicht op Puget Sound en de omliggende bergen. Ook de Pike Place Market is echt een aanrader om te bezoeken. Deze levendige boerenmarkt bestaat al meer dan een eeuw en biedt van alles, van straatmuzikanten en bars tot zalmgooiende visverkopers!

U verblijft één nacht in Seattle voordat u morgen doorvliegt naar Nome voor de inscheeping.

Dag 2 Seattle - Nome / Dag van inscheeping

.. Vandaag vliegt u van Seattle naar Nome voor het begin van uw expeditiecruijs.

Nome ligt op het puntje van het Seward-schiereiland, met uitzicht op de Beringzee, en is misschien wel de beroemdste Gold-Rush-stad in de geschiedenis van Alaska. Overal zijn artefacten uit dit tijdperk te zien, waaronder verlaten baggerschepen, stoommachines van rond de eeuwwisseling en de oude spoorrails. Nome was ook het eindpunt van drie van Roald Amundsens grote poolexpedities, waaronder een poging om per vliegtuig de Noordpool te bereiken in 1926. Het is daarom een passende plek om uw grote Alaska-avontuur te beginnen.

Dag 3 Op zee

.. Breng uw eerste dag op zee door met het kletsen met andere ontdekkingsreizigers of kijk gewoon naar de landschappen die voorbij gaan op het dek. U hebt genoeg tijd om uw expeditieschip te leren kennen, dus misschien is dit het moment om te profiteren van de faciliteiten terwijl u zich in de expeditiemodus nestelt.

Naast de lezingen van het expeditieteam over wat u kunt verwachten tijdens de komende reis, duikt u in de boeken van de bibliotheek aan boord en leert u het Science Centre kennen. Er zijn hier veel wilde dieren, dus houd uw ogen open voor bultruggen en zeevogels die door de lucht cirkelen.

Dag 4 St. Matthew

.. St Matthew Island, onderdeel van het Alaska Maritime National Wildlife Refuge, ligt op ongeveer 300 kilometer van het dichtstbijzijnde dorp. Het is wild, afgelegen en geïsoleerd. U ziet sporen van verlaten gebouwen tussen zwarte zandstranden en de met wilde bloemen bezaaide toendra. Een paar dappere zielen hebben geprobeerd - en zijn er niet in geslaagd - om hier een thuis te vinden.

Tegenwoordig zijn de enige bewoners vogels, waaronder duizenden papegaaiduikers, zeekoeten en aalscholvers. Als we geluk hebben, zien we bij onze landing in de natuur de zeldzame McKay's Bunting, die hier bijna uitsluitend broedt en luisteren we naar het geluid van de zingende woelmuis, vernoemd naar zijn ongewone waarschuwingskreet.

Dag 5 St. Paul

.. Het eiland St. Paul is de thuisbasis van de grootste Unangan-gemeenschap in de VS, met ongeveer 480 inwoners. U kunt hier de historische overblijfselen van barabaras bezoeken: traditionele woningen die half ondergronds zijn gebouwd om te beschermen tegen de zeewind.

St. Paul is ook aangewezen als Important Bird Area en ongeveer 300 soorten trekvogels gebruiken het als rustpunt. Zoek naar gehoornde en kuifpapegaaiduikers, de Pribilof-strandloper en de zeldzame roodpootmeeuw.

Aan de kust kunt u noordelijke pelsrobben zien waggelen en spelen: de helft van de wereldpopulatie van deze charmante dieren leeft op deze eilanden.

Dag 6 Op zee

.. We vervolgen onze weg naar het zuiden door de Beringzee, vanaf de Aleoeten en richting onze volgende stop, Dutch Harbor. Het expeditieteam bereidt u voor op onze komende bestemmingen en zet hun lezingenreeks voort.

Blijf de zeeën en de lucht afspeuren naar papegaaiduikers en alken, vooral dichterbij de kust. Als u geluk hebt, ziet u misschien wel de rode pootmeeuw, die alleen in dit deel van de wereld voorkomt.

Als u het rustig aan wilt doen, kunt u genieten van het panoramische uitzicht vanuit onze Explorer Lounge & Bar, vanuit het zwembad of vanuit de hot tubs.

Dag 7 Dutch Harbor

.. De grootste vissershaven van Amerika, Dutch Harbor, is een fascinerende plek om te bezoeken. Terwijl we ernaartoe varen, ziet u Mount Makushin, een soms stomende vulkaan die circa 1800 meter hoog is.

Hier leert u meer over de lokale inheemse Unungan-bevolking in het Museum of the Aleutians. Bezoek de Russisch-orthodoxe kathedraal of bezoek het museum uit de Tweede Wereldoorlog ter herdenking van de slag die hier in 1942 plaatsvond.

Ga op zoek naar zeearenden en papegaaiduikers. Vossen, lemmingen en wilde paarden gedijen op het land en walvissen, zeeleeuwen en bruinvissen in het water. Dutch Harbor is de plek waar de realityserie The Deadliest Catch is gefilmd, waarin krabvisserij onder extreme omstandigheden aan het werk worden gevolgd.

Dag 8 Unga

.. Het wilde en verlaten Unga Village is een verlaten maar pittoreske nederzetting aan de zuidkant van Unga Island. Het werd in 1833 door Aleoeten bevolkt, maar werd in 1969 verlaten omdat de visserij niet voldoende bleek om hier te kunnen leven. Tegenwoordig zijn de paar houten gebouwen die nog over zijn het enige bewijs dat hier ooit mensen hebben gewoond.

Een tapijt van roze luizenkruid, wilgenroosjes en andere wilde bloemen omringt de verlaten hutten terwijl de natuur geleidelijk de overhand heeft genomen. Ervaar de schoonheid van deze plek tijdens een natuurlanding met onze kleine expeditieboten.

Dag 9 Schiereiland van Alaska

.. Het schiereiland van Alaska is een ongerepte wildernis en een toevluchtsoord voor wilde dieren. De regio wordt gekenmerkt door zijn ruwe kustlandschappen, torenhoge bergen en afgelegen baaien.

Sluit u aan bij het expeditieteam voor een verkenning van verborgen baaien en inhammen langs de kustlijn, waarbij u de kans krijgt om op zoek te gaan naar beren, Amerikaanse zeearenden en zeedieren zoals zeeotters en bultruggen. Leer meer over de geologische evolutie van de regio en waardeer hoe natuurlijke krachten de unieke topografie heeft gevormd.

Dag 10 Katmai National Park

.. Uw avontuur gaat verder in het vier miljoen hectare grote Katmai National Park, dat maar liefst 15 vulkanen heeft. Katmai is ook de thuisbasis van meer dan 2000 beschermde bruine beren - de grootste concentratie ter wereld.

Onder begeleiding van een ervaren berenwachter gaan we veilig op zoek naar beren vanaf het dek of in onze kleine expeditieboten. Ze zijn misschien op zoek naar bessen, graven naar mosselen of vangen vis in de beek. Afhankelijk van de weersomstandigheden bezoeken we Geographic Harbor, Kinak Bay of Kukak Bay.

Dag 11 Kodiak Island

.. Kodiak Island kreeg zijn bijnaam 'Emerald Isle' vanwege zijn sparrenbossen en graslanden, en het is het op één na grootste eiland in de VS. De beroemdste bewoners van het eiland zijn de Kodiak-bruine beren. Ongeveer 3.500 van hen leven in het Kodiak National Wildlife Refuge, dat tweederde van het eiland beslaat.

We gaan op zoek naar deze krachtige wezens in hun natuurlijke habitat, en verwonderen ons over hun grootte en gratie vanuit de veiligheid van onze kleine expeditieboot. Dit perspectief biedt een zeldzaam inkijkje in het leven van deze beren tegen de achtergrond van het adembenemend ruige landschap van Alaska.

Dag 12 Golf van Alaska

.. Uw expeditie gaat verder over de Golf van Alaska. Het is het ideale moment om te genieten van de faciliteiten aan boord, zoals het infinity-zwembad, de hot tubs en de sauna. Of breng een bezoek aan de sportschool of geniet van een massage in de spa.

In het Science Centre nodigt het Expedition Team u uit om lezingen bij te wonen over onderwerpen zoals de wilde dieren van Alaska, geologie, glaciologie, geschiedenis en cultuur.

Ontspan in de Explorer Lounge & Bar en drink een drankje met uw medereizigers, of leun achterover en geniet van het uitzicht. Kijk of u alle drie de soorten Noord-Pacifische albatrossen kunt spotten. De Laysan- en Zwartvoetalbatros worden vaak gezien, maar de Kortstaartalbatros is moeilijker te spotten.

Dag 13 Icy Bay

.. Vandaag is een verkenningdag in Icy Bay. Drie gletsjers - Guyot, Yahtse en Tyndall - komen samen in deze baai. Als de omstandigheden het toelaten, verkent u dit gebied in onze kleine expeditieboten of per kajak, waarbij u wordt ondergedompeld in de opmerkelijke schoonheid van dit ijzige landschap.

Er is een overvloed aan wilde dieren in de Golf van Alaska, wat ongeëvenaarde fotomomenten biedt. Bultruggen, orka's, zeeleeuwen, zeeotters en zeehonden

die luieren op drijvende stukken ijs worden vaak in deze wateren gezien.

Dag 14 Sitka

.. Sitka, omringd door Tongass National Forest, is alleen bereikbaar via zee of lucht. Ga het dek op voor een prachtig uitzicht op de Sisters Mountains en de vulkaan Mount Edgecumbe.

De stad werd 10.000 jaar lang bewoond door het Tlingit-volk en werd rond de eeuwwisseling van de 19e eeuw bevolkt door Russische ontdekkingsreizigers voordat het aan de Verenigde Staten werd verkocht nadat Rusland de Krimoorlog had verloren. Tegenwoordig heeft Sitka wortels met alle drie culturen.

Een bezoek aan de Russisch-orthodoxe kathedraal en het Russische bisschoppelijk huis is aan te raden. Bewonder de sierlijke Haida- en Tlingit-totempalen in het Sitka National Historical Park en geniet van een prachtige wandeling door het bos naar de oceaan.

Dag 15 Wrangell

.. We varen verder langs de Alaskaanse eilanden richting Wrangell. Slechts 1,5 km buiten de stad ligt Petroglyph Beach, hier kunt u eeuwenoude rotstekeningen tussen het zand zien.

Bezoek het lokale museum om meer te leren over het fascinerende verleden van Wrangell. Het is nu onderdeel van de Verenigde Staten, maar werd ooit geregeerd door Groot-Brittannië, Rusland en de Tlingit-bevolking. Steek over naar Shakes Island, waar het Chief Shakes Tribal House en de totempalen het verhaal vertellen van de inheemse Tlingit-bevolking.

Wandelaars zullen genieten van de natuurpaden, omgeven door betoverende landschappen bij de monding van de Stikine-rivier en de voet van Mount Dewey aan de rand van het regenwoud.

Dag 16 Misty Fjords

.. Misty Fjords maakt deel uit van het Tongass National Forest en is een ongerepte wildernis vol groenblijvende bomen, watervallen en met sneeuw bedekte bergtoppen. De natuuronderzoeker John Muir beschreef het gebied als een van de mooiste plekken die hij ooit had gezien.

Als het weer het toelaat, gaat u met het expeditieteam mee om Misty Fjords te verkennen in onze kleine expeditieboten of per kajak. Misty Fjords is rijk aan wilde dieren. U speurt naar berggeiten, zwarte en bruine beren en elanden terwijl u op verkenning gaat. De wateren zijn de thuisbasis van Pacifische zalm, otters, Steller-zeeleeuwen, zeehonden, orka's en Dall's bruinvissen. Als u de in de lucht kijkt, ziet u misschien wel reigers en Amerikaanse zeearenden.

Dag 17 Canada's Inside Passage

.. De Inside Passage kusttroute voert ons door het geweldige Noord-Amerikaanse Pacific Fjordland, een beschermd stuk water van meer dan 1500 kilometer lang. In tegenstelling tot andere cruises die 's nachts varen, kunt u het sublieme landschap overdag in al zijn glorie bekijken.

Ons kleinere expeditieschip stelt ons in staat om gebieden te bereiken die grotere schepen niet kunnen bereiken, wat betekent dat u minder bereisde kanalen met adembenemende landschappen kunt verkennen. Houd uw camera en verrekijker gereed om walvissen te spotten, waaronder bultruggen,

vinvissen, dwergvinvissen en misschien zelfs orka's.

Dag 18 Vancouver

.. Uw expeditiecruiis eindigt in Vancouver, een prachtige stad aan de voet van de Rockies. Bezoek Gastown, de oudste wijk van de stad, en beklim Vancouver Lookout voor een uitzicht over de hele stad, met neonverlichte Granville Street, de stranden van West End en de torenhoge ceders van Stanley Park.
